

Mescid-i Aksa'da meydana gelen olayları değerlendiren Filistinli kaynaklara göre 2014 yılı, geçmiş yıllarla mukayese edildiğinde "en zor yıllardan biri" olarak geçti. Aslında, 2013 yılının son aylarındaki gelişmeler 2014 yılının zor geçeceğinin ipuçlarını taşıyordu. İşgalci İsrail'in bazı siyasî ve dinî otoriteleri, 2014 yılında Aksa'nın egemenliğinin tamamen İsrail'e geçeceğine dair açıklamalarda bulunuyorlardı. Zira Mısır'dan Suriye'ye, Türkiye'den Irak'a bölgedeki gelişmeler dikkate alındığında, İsrail için hedeflerine ulaşma noktasında bu dönem çok uygun görünüyordu. Bu meyanda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, vatandaşlarına yönelik yayınladığı yılbaşı kutlama mesajında, bölgede yaşanan kargaşalara atıfta bulunarak, "Onlar kendi aralarında birbirlerini vururlarken, biz kendi aramızda yakınlaşalım" demişti.¹ Öte yandan başka bazı Siyonist siyasiler de bölgenin konjonktürüne dikkatleri çekerek, "Bölgedeki bu kaosu lehimize çevirerek hedeflerimize ulaşmaya odaklanmalıyız." diye özetlenebilecek açıklamalarda bulundular.



Eli Ben Dahan - Miri Regev

2013'ü hazırlık ve beklentilerle kapatan işgalci İsrail için, 2014'ün en önemli özelliği kartların açıktan oynanmaya başlandığı bir yıl olmasıydı. İsrail kurulduğundan beri "adım adım" siyasetiyle Kudüs ve Aksa'nın egemenliğini elde etmeye yönelik çalışmalar yürütülürken, 2014'teki açıklamalar ve uygulanan siyaset, siyonist politikacıların, bölge ülkelerdeki olumsuz gelişmelerin sağladığı uygun ortamda, hedeflerine ulaşmak için gerekli aşamaları "sıçrayarak" kat etmeye karar verdiklerini göstermekteydi.

Knesset Başkan Yardımcısı Moshe Feiglin, İç Komisyon Başkanı Miri Regev, İşçi Partisi Milletvekili Hilik Bar, İsrail Dini İşler Bakan Yardımcısı Eli Ben Dahan, İsrail İmar Bakanı Uri Ariel gibi siyasiler, mesailerinin çoğunu Aksa'nın egemenliğini İsrailin üstlenmesi için harcadılar. Kendileri Aksa'nın kutsiyetini hiçe sayarak defalarca o kutsal mekana girip gövde gösterisi yaptıkları gibi, Yahudilerin de Mescid'e çok sayıda ve sürekli bir şekilde baskın düzenlemesi için her türlü çalışmayı bizzat yönettiler.

Ayrıca, Knesset Başkan Yardımcısı Moshe Feiglin, Aksa'nın yönetiminin Ürdün Vakfından alınıp tamamen İsrail'e bırakılması ve Yahudilerin de bütün kapılardan girebilmelerinin sağlanması önerisinde bulundu. Knesset başkan yardımcısı olmasının beraberinde "Yahudi Liderlik" Cemaati mensubu ve Likut Partisi üyesi de olan Feiglin, 21.10.2014'te meclise sunduğu kanun tasarısında dünyanın ve özelde Müslümanların literatüründe



Moshe Feiglin

"işgalci"den öte tanımı olmayan İsraili yerleşimcilerin "Cebel-i Heykel'e (Mescid-i Aksa) Cuma günü hariç olmak üzere haftanın bütün günleri girmelerini; girenlerin mekânın hassasiyetine riayet ederek edep dışı kıyafetler giymemesini, yüksek sesle konuşulmamasını ve hayvan getirilmemesini; yerleşimcilerin mescide ve heykelin bulunduğu alana girecekleri zaman her tarafa mekânın (kendileri açısından) kutsiyetini anlatan tabelalar asılmasını, düzenlemeler ve hazırlıklar yapılmadan Aksa'ya

¹ <http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/71344.aspx>
<http://www.alwasatnews.com/4013/news/read/806190/1.html>

girilmemesini, içeride top oynanmamasını ve içerideki şeylerle alay edilmemesini öneriyordu.

Diğer taraftan, Mescidi Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi örgütlenmelerin başını çeken Likut partisi üyesi Siyonist Haham Yehuda Glick, 29 Ekim'de Mutaz Hicazi isimli Filistinli genç tarafından saldırıya uğrayıncaya kadar Aksa'ya çok sayıda baskın gerçekleştirmiş ve Yahudilerin yeniden inşa edilmesi gerektiğini iddia ettikleri Tapınak hakkında "irşâdi" çalışmalarda bulunmuştu.



Yehuda Glick

Din işleri bakanına sunulmak üzere hazırlanan projelerde Tapınak Tepesi'nin (Mescidi Aksa) sadece Yahudiler için kutsal olduğu esasından hareket ederek bu bölgenin egemenliğinin tamamen İsrail devletine verilmesi gerektiği belirtildi.



Knesset üyelerine sunulan önerilerde “*Tapınak Tepesi*”nin (Mescid-i Aksa) kapalı mekanlarda dahil her tarafında, Yahudilerin ferdi olarak ayinlerini yapabilmesi ve bu ayinlerin gerçekleştirilebilmesi için önerilen şartları yerine getirecek bir sözcünün görevlendirilmesi, toplu ayinler için günün belli saatlerinde, doğu kısmında, Rahmet kapısının yakınında bir alanın tahsis edilmesi ve ayrıca bayramlarda ve Yahudilere ait özel günlerde *Tapınak Tepesi*'ne girişin sadece Yahudilerle sınırlandırılması" hususları yer almaktaydı.²

Siyonist politikacılar ve aşırılık yanlısı fanatik hahamların yönetme ve yönlendirmesiyle Aksa'ya geçmişte görülmemiş yoğunlukta saldırı ve baskınlar yapıldı. Aralarında bakanlar, Knesset üyeleri, resmi kıyafetli askerler ve istihbarat görevlilerinin de bulunduğu 14952 siyonist, Aksa'nın kutsiyetini çiğnedi. Aksanın hürmetini çiğneyen işgalci yerleşimcilerin sayısı 2012'de 7724, 2013'te 9050 olmuşken, 2014 yılında resmi ve dini otoritelerin teşvikiyle 12569'u buldu.³ Roş Aşana, Yom Kipur, Hanuka, Pesah ve Purim gibi Yahudilerin dini veya milli bayramları, Aksa'ya baskınların ve Müslümanlara saldırıların en yoğun olduğu günlerdi. Ayrıca bazı fanatik Yahudiler, Pesah bayramında Aksa'da kesilmek üzere kurban girdirme teşebbüsünde bulundular.

Saldırıları kimi zaman provakasyona yönelik olarak gerçekleştirildi. Örneğin, yılın ilk günlerinde Aksa'da işgalci İsrail bayrağını açan bir Siyonist Yahudi'nin ardından daha sonraki zamanlarda da Aksa'da İsrail bayrağı dalgalandırmak için harekete geçen Yahudi gruplar oldu. Aksa cemaati ciddi şekilde baskı altına alındı. Mukaddes mekanın asıl sahipleri olan Müslümanlar ya içeri girme yasağına maruz kaldılar ya da kapılarda bekleyen işgalci polislerle kimliklerini teslim etmek şartıyla içeri girebildiler.



² <http://www.haber7.com/dunya/haber/1110520-israilin-mescid-i-aksayi-bolme-plani>

³ <http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/01/01/641462.html>



Ancak dışarı çıktıklarında kimliklerini bıraktıkları yerde bulamadıkları için kimliklerinin gönderildiği polis merkezlerine gitmek mecburiyetinde bırakıldılar. Birçoğu orada saatlerce bekletilirken, bazıları kimliklerini günlerce alamadı. Bu uygulamanın ana nedeni, Aksa'da namaz kılanların sayısını azaltmaktı, çünkü kimliksiz oldukları sürece Müslümanların mescide girmelerine izin verilmiyordu. Ayrıca, Aksa'daki ilim halkalarında öğretici veya öğrenci olan hanımların eşlerine istihbarat görevlilerince telefon açılarak çeşitli tehditlerde bulunulması da bu dönemde

karşılaşılan uygulamalardan biri oldu.

Provakasyonlar çoğu zaman yerini savunmasız insanlara karşı askeri saldırıların yapıldığı çatışmalara bıraktı. 2014 yılı içinde yüzlerce işgalci asker, yıl içerisinde defalarca Aksa'ya baskın düzenleyerek ses ve gaz bombalarıyla kutsal mekânı adeta savaş alanına çevirdi.

Kudüs'te birkaç günlük ziyaret için bulunanların bile bu uygulamalardan etkilenir hale gelmeleri, Müslümanlara yapılan baskının boyutu konusunda dünya kamuoyuna fikir vermeye yetiyordu. Geçmiş yıllarda Filistinli Müslümanların Aksa'ya alınmadıkları durumlarda, turist olarak orada bulunan Müslümanlar herhangi bir yasak veya engelle karşılaşmazken, 2014'te durum değişti ve bazı günler bu



giriş yasağı Filistin dışından gelen Müslümanlara da uygulandı. Mesela, 28 Mayıs'ta, **Kudüs'ü ziyarete gelmiş turist statüsündeki Müslümanlar da dahil, 50 yaş altı bütün erkeklerin ve yaş sınırı olmaksızın bütün kadınların günün bir bölümünde Aksa'ya girişlerinin yasaklanması**; 30 Mayıs'ta işgalci İsrail'in Filistin dışından gelen ziyaretçilerden **sadece Türklere Aksa'ya giriş yasağını koymas**; 30 Ekim'de, 8 Aksa çalışanı hariç, yerli-

yabancı, erkek-kadın, yaşlı-genç ayırt edilmeksizin **bütün Müslümanlara gün boyu Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı konulması**; 5 Kasım'da **askerlerin postallarıyla Kible Camii'nin içine girip mihraba kadar ulaşması, Aksa tarihinde ilk kez** karşılaşılan olaylardı.

Cuma günleri hariç 13 gün art arda, Filistinli kadınlar sabah saatlerinden öğleye, hatta bazen ikinci vaktine kadar Aksa'nın kapılarında bekletilerek ağır bir yasağa maruz bırakıldılar. Soğuk ve yağmurlu havalarda Aksa kapılarında kadınların bekletilme nedeni, zamansal olarak Aksa'nın bölünmesini sağlamak ve böylece siyonist Yahudilerin baskınlarını kolaylaştırmaktı. Sık aralıklarla, bazen dört beş hafta üst üste, 50 yaş altı erkekler Aksa'ya alınmadıkları için Mescid'in kapılarına en yakın cadde ve sokaklarda Cuma namazlarını eda etmek zorunda bırakıldılar. İsrail, 35 yaş ile başlattığı yaş sınırını sürekli yukarıya çekti; öyle ki, bazı günler sadece 60 yaş üstü erkeklere Aksa'ya giriş yasağı uygulanmadı.

Filistin kaynaklarına göre 2014 Ramazan ayı, 1967'den beri Aksa tarihinde hiç görülmemiş zulümlerin yaşandığı bir ay oldu. 28 Haziran 2014'ten 27 Temmuz 2014'e kadarki mübarek günlerde, Aksa ve cemaati geçmiş yıllarda görülmemiş şekilde baskı altına alındı. Müslüman erkekler bu ay içerisindeki dört Cuma namazını da cadde ve sokaklarda eda etmek zorunda kaldılar. Binlerce Müslüman, bin aydan hayırlı olduğu için Mescit'te ibadetle geçirmek istedikleri Kadir gecesini Aksa'da idrak edemedi. Ramazan ayının son günlerinde Kudüs'te bulunan Türk grubu, mescitten çıktıkları takdirde tekrar giremeyecekleri ve dolayısıyla mübarek gecede



Aksa'da olamayacakları için Perşembe günü sabah namazını eda etmek üzere gittikleri mescitten ertesi gün ikindi namazından sonra çıkabildiler. 2013 yılı Ramazan ayının bütün Cuma namazları ve Kadir gecesinde Aksa'da bulunan Müslümanların sayısı toplam 1,5 milyon iken, 2014 yılında bu sayı yasaklardan dolayı toplam 100 bin ile sınırlı kaldı. Yine 2013 yılında sadece Kadir gecesini Aksa'da idrak edenlerin sayısı 450 bin iken, 2014 yılında bu sayı 40 bin olabildi. Mübarek günlerde Filistinli Müslüman kadınlar, Aksaya giriş yasağı yüzünden oruçlu halleriyle günlerce sabah saatlerinden öğleye hatta bazı günler ikindiye kadar kapılarda bekletildiler.

Bu gelişmelerin beraberinde işgalci emniyet güçleri, Ramazan ayının birinci gününde, ay boyunca Yahudilerin Aksa'ya girişlerinin serbest olacağını ilan etti. Kapılarda kadınlar bekletilirken Siyonist Yahudilerin baskınları geçmiş yıllara nispetle oldukça yoğun oldu. Gazze'nin bombardıman altında olduğu Ramazan ayının ilk yirmi gününde 13 kez, işgalciler tarafından Aksanın kutsiyeti çiğnendi. Ramazanın son 10 gününde ise işgalci kuvvetler gerginliğin daha fazla tırmanmaması için Yahudilerin giriş yaptığı Megaribe kapısını mecburen girişlere kapattı. Durumun vahametini anlamak üzere bir karşılaştırma yapıldığında, 2013 yılında Ramazan ayının ilk günlerinde fanatik Yahudiler tarafından Aksa'ya dört kez baskın gerçekleştirilmişken bu sayı 2012 de iki kere ile sınırlı kaldı. 2011 ve önceki yıllar incelendiğinde ise Ramazan ayı boyunca Siyonist Yahudiler tarafından Aksa'ya herhangi bir baskın yapıldığı görülmemiştir.⁴



Yılın ilk aylarından Ekim ayının sonuna kadar ki süreçte günlerce süren yasaklar, yaş sınırlamaları, saldırılar, uzaklaştırmalar ve tutuklamalar şeklindeki baskılar tırmanarak devam ederken Kudüslünün yaşam şartları daha da zorlaştı ve Aksa'da ibadet etme hürriyeti ciddi şekilde kısıtlandı. Siyonist İsrail, zamansal ve mekansal olarak Aksa'yı Müslümanlarla Yahudiler arasında bölme hedefine çok yaklaştığı bir dönemde, uygulanan baskı ve baskınlara tepki olarak Filistinli Müslümanlar tarafından Ekim ayının sonuna doğru art arda gelen istishadi eylemler, işgalci yönetimin geri adım atmasına

⁴ <http://www.pls48.net/?mod=articles&ID=1185650>

sebepler oldu. Diğer taraftan, 30 Ekim'de beş vakit namazda da Aksa'nın kapılarının bütün Müslümanlara kapatılmasına ve 5 Kasım'da işgalci askerlerin postallarıyla Aksa'daki kible mescidine girerek ibadet mekânını savaş alanına çevirmesine T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan⁵ ve T.C. Başbakanı Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere farklı ülkelerdeki politikacılardan gelen sert tepkiler⁶, işgalci İsrail'i geri adım attırmanın yanında bir şeyler yapmaya itti. İşgalci hükümet, her zaman olduğu gibi tezvira başvurdu. Video kayıtlarına ve görgü şahitlerinin varlığına rağmen, düzmece görüntüler eşliğinde sunulan bir brifing vererek gerçeklerle oynamaya ve oradaki gelişmeleri takip edenlerle alay edencesine haklılıklarını savunmaya çalıştılar. Şalom gazetesinin bu brifinge dair haberi verirken kullandığı dil ise manidardı:



"Uluslararası toplumun Mescid-i Aksa olaylarını yanlış anlamasını önlemek için verilen brifingde, olaylar sırasında havai fişeklerin, molotof kokteyllerinin caminin içinden nasıl atıldığı, Filistinli göstericilerin camiden aldıkları eşya ve çöp kovaları ile nasıl barikat kurduklarını gösteren resim ve videolar, altmıştan fazla yabancı ülke diplomatının dikkatine sunuldu. Video ve resimlerde ayrıca Filistinli göstericilerin yanması kolay olan halılarla kaplı camiden İsrail güvenlik güçlerine yakın mesafeden nasıl molotof attıkları, polisin buna rağmen göstericilere gaz sıkmadığı gösterildi."⁷

Yine o tarihlerde yeni atanan İsrailin İstanbul Başkonsolosu, Şalom gazetesine verdiği demeçte 5 Kasım'da Aksa'da estirilen işgalci terörünü şöyle izah ediyordu:

"Kudüs'te son olaylarda yaşanan şey, Filistinli radikallerin mevcut statükoyu değiştirmek amacıyla camiye içeriden yakmaya çalışmasıydı. İdeolojik açıdan Cihad'a ve Hamas'a bağlı bu hareketin amacı, bölgedeki dengeyi ve istikrarı bozmaktı. İsrail yetkilileri ise yasalarla belirlenen, Tapınak Tepesi'ni ve bölgedeki kamu güvenliği koruma sorumluluğu ile hareket ettiler. İsrail polisinin bölgeye girdiği anlar çok nadirdir; bunlar ancak geçen haftaki gibi şiddet olaylarının yaşandığı zamanlardır. Caminin yönetimi Vakıf'ta, ancak geçen hafta radikaller içeride yaktıkları fişeklerle caminin yanmasına neden oluyorlardı. İsrail polisi, yangını söndürmek ve düzeni sağlamak için camiye girmek zorunda kaldı."⁸

Oysa siyonist İsrail yetkilileri, bu ve benzeri açıklamalarla kamuoyunu oyalamaya ve yanıltmaya çalışırken, Aksa'dan, cep telefonlarıyla ve zorlukla çekilmiş fotoğraflar durumu bütün açıklığıyla ortaya koymaya yetiyordu. Mesela, 6 Aralık 2013'te Cuma namazını ilk kıblesi olan Aksa'da eda etmek için bulunan bir Türkiye vatandaşının, Aksa'yı basan işgalci polisler "Ben Türk'üm, buraya namaz kılmak için geldim." diyerek pasaportunu göstermesine rağmen işgalci bir polisin direkt yüzüne gaz sıkması sonucu yaralanması, durumun gerçek yüzünü gösteren sadece küçük bir örnekti.



**Erdoğan Arslan ve oğlu
(Aksa'dan)**

⁵ http://www.radikal.com.tr/politika/erdogandan_israile_sert_tepki-1226485

⁶ <http://www.hurriyet.com.tr/gundem/27536572.asp>

⁷ http://www.salom.com.tr/haber-93025-Israil_polisinden_mescidi_aksa_aciklamasi.html

⁸ http://www.salom.com.tr/haber-93050-Isbirligi_yapacak_cok_alan_var.html

Knesset'e Aksa'nın statüsünü değiştirmeye yönelik onlarca öneri sunulmuş ve bu hususla alakalı oturumlar yapılmışken Netanyahu, başta ülkemiz olmak üzere farklı ülkelerden gelen tepkilere⁹ karşılık olarak Aksa'nın statüsünü değiştirmek gibi bir niyetlerinin olmadığı açıklamasını yaptı.¹⁰



Polis merkezinin kapısında annesini bekleyen Filistinli çocuk

Cuma günleri 50 yaş altı erkekler

getirilen Aksa'ya girme yasağı 7 Kasım 2014'teki son uygulamadan sonra bir daha uygulanmadı. O günden bu yana¹¹, Müslüman erkekler Cuma namazını Aksa'da eda edebildiler. Diğer tarafta, müslüman kadınların Aksa'ya öğle vaktine dek alınmayıp kapılarda bekletilmesi şeklindeki yıldırma zulmü uygulaması da 16 Kasım'dan itibaren şekil değiştirdi. İşgalci İsrail yetkilileri toplu olarak giriş yasağı koymak yerine, geçmiş yıllarda çok sık uygulamadığı uzaklaştırma cezalarını yoğunlaştırdı. Aksa'dan çıkarken bir bir tutuklanan onlarca Filistinli erkek ve bayan, 15 günden 90 güne kadar değişen sayılarda Aksa'dan uzaklaştırma cezası aldılar. Verilen bu cezanın gerekçesi, "tekbir getirmek ve orada bulunanları tekbir getirmeye teşvik etmek" oldu.

Siyonist politikacılar, fanatik hahamlar ve onlarca dernek, Aksa'nın egemenliğini Müslümanların elinden almak için her türlü çabayı sarf edip türlü türlü zulmü uygulamaktan geri durmazken bir avuç Filistinli canını ortaya koyarak Aksa'nın savunuculuğunu yaptı. Kadınlar mescit kapılarında veya içeride ağır saldırıya uğradılar; günlerce, soğuk sıcak demeden Aksa kapılarında beklediler. Uzaklaştırma cezası alıp Aksa'ya giremeyecek olanlar, yine de ona en yakın kapıya gelerek nöbet görevini yerine getirdiler. Bu görevi yerine getirirken, askerler tarafından yapılan sert darbelerle kolu ya da parmağı kırılan kadınlar oldu. Fakat onlar yılmadılar aksine destansı bir mücadele verdiler. Olaylar şiddetini artırdıkça, Filistinli Müslümanlar, yılgınlık göstermeksizin mücadele etmekten geri durmadı.



⁹ <http://www.milliyet.com.tr/israil-hukümetini-uyardi/siyaset/detay/1974797/default.htm>

¹⁰ <http://kalamakhbar.com/Details.aspx?I=11690498>

¹¹ Raporun hazırlandığı 16 Şubat 2015 tarihine kadar

Sonuç:

İşgalci İsrail, Aksa'nın egemenliğini tamamen üstlenmek için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Yapmak da zorunda. Zira Aksa'yı alamazsa, Kudüs'ün tamamını egemenliği altına alamayacağını çok iyi biliyor. Kudüs alınmadığı takdirde Filistin topraklarının tamamına hakim olunamayacak; Filistin tamamen işgal edilemezse de Türkiye'nin doğu kısmını da içine alarak Fırat'tan Nil'e kadar uzanan Arz-ı Mev'ud (Vaad edilmiş topraklar) hedefine ulaşamayacak.

Aynı şekilde Filistinli Müslümanlar da, işgalci İsrail yönetimi Aksa'nın egemenliğini tamamen ele geçirdiği takdirde ilk kıblenin bulunduğu kutlu şehir Kudüs'te yaşamalarının pek mümkün olmayacağını çok iyi biliyorlar. Ve Kudüs'ten sürüldükleri zaman, artık Filistin topraklarındaki hayatlarının da çok daha zor olacağını tamamen farkındalar.

İsrail, birçok ülkeden destek alarak bu günlere geldi ve onların desteği devam etmeden hedeflerine ulaşması mümkün değil. Filistin'i ve Filistinliyi yakmakla kalmayıp bölge ülkeleri de tehdit eden bu zulüm ateşinin söndürülmesi konusunda Müslüman coğrafyadaki ülkelere büyük sorumluluklar düştüğü gibi, dünya halklarına, bu halkların "*hak ve insanlık*" konusunda duyarlı her bir ferdine de büyük ve farklı görevler düşmektedir.

İsrail, kendi gündemi veya dünya gündemi ne olursa olsun 1967'den beri Aksa hedefinden vazgeçmemekte, gerginliklerin tırmandığı zamanlarda geri adım atsa da Mescidi Aksa'yı tamamen egemenliği altına alma hedefinden asla taviz vermemektedir. "İki adım ileri, bir adım geri" taktiğini izleyerek yıllarca hep ilerleyen olmuştur. Bu durum karşısındaki şimdilik tek teselli, bir avuç Filistinlinin verdiği mücadele sonucunda Allah'ın fazlından olarak, hâlâ hedeflerine tam anlamıyla ulaşamamış olmalarıdır.



Filistinliler, bu insanlık ayıbına, bu süregelen zulüme karşı açılmış cephenin en ön safındadırlar. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye, Pakistan'dan Fas'a kadar Müslüman coğrafyanın insanları ise bu cephenin arka safında yer almaktadır. Yayılmacı politika izleyen İsrail, 66 yıldır uğraştığı ama tam olarak bir türlü bileğini bükemediği Filistinliyi yenebildiğinde işgal ettiği o topraklarla yetinmeyecek ve büyük hedefine ulaşmak için zulümlere devam edecektir.

Bu noktada yapılması gereken şey, en başta halkları bilinçlendirmektir. Bu bilinçlendirme çalışmaları için STK'lara, basın/yayına ve Diyanet İşleri Başkanlığına büyük görev düşmektedir. Eğer ilgili her STK, üyelerini bilinçlendirmek ve gelişen olaylardan haberdar etmek adına kendi içinde bir "Kudüs masası" oluşturursa, bu kısa zamanda birçok kişinin bilinçlenmesi ve gelişmelerden haberdar olması anlamına gelecektir.

Aynı şekilde gazetecilerimiz ve televizyoncularımız, sadece ciddi bir olay olduğunda Müslümanların ilk kıblesi Aksa'yı gündeme taşımakla kalmayıp o olayın öncesinde meydana gelen olayları ve sonrasındaki gelişmeleri, hatta Aksa'daki festivalleri ve şenlikleri de okuyucu ve seyircileriyle özgün bir dille paylaşırsa okuyucular ve seyirciler o kutlu mekanlardaki olumlu olumsuz bütün gelişmelerden haberdar olup daha bilinçli hareket ederek sağlıklı değerlendirmeler yapacak, siyonizm taraftarı basın/yayın organlarının yaydığı yalan yanlış haberlerden ve yönlendirmeci yayınlardan olumsuz etkilenmeyeceklerdir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ise müslümanların ilk kiblesi, ikinci haremi, üçüncü mescidinin dini açıdan tanınması amacıyla Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini konu alan kamu spotları, belgeseller hazırlatması ve Cuma hutbelerinde Kudüs ve Mescidi Aksa'nın Müslümanlar için önemini işlemesi binlerce kişinin o kutlu yerleri tam anlamıyla tanımalarına vesile olacaktır.

Filistin ve özelde Kudüs, Müslümanların asli meselelerinden biridir. Kudüs ve Mescid-i Aksa, "Müslümanlığın" sınındığı belde olmuştur. Bu sınavı kazanmak ve o mukaddes topraklara barışı hakim kılmak için duyarlılık sahibi herkesin gücü nispetinde elinden geleni yapması gerekmektedir.

